



שר החינוך
Minister of Education
مكتب وزيراً للتربية والتعليم

אגרת שר החינוך
לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט

מורים, מנהלים, גננות וצוותי חינוך יקרים,

בפרוס שנת הלימודים תשע"ט מתחדשת מערכת החינוך ולובשת חג. אנו מתחילים את שנת הלימודים בהתרגשות.

האיש והאישה, המורה, המפקח, המנהלת, היועץ, המנחה, האדם שחייו קודש לקידום מלאכת החינוך, אלה הם נכסי צאן הברזל של מערכת החינוך ואלה הלב הפועם מאחורי המעשה החינוכי.

אנו נמצאים בתחילתה של שנה חדשה במערכת החינוך הישראלית, עליה הכרזנו כשנת 'אחדות ישראל'. בקיץ האחרון חשתי כי הקיטוב והפיצול בחברה הישראלית הולכים ומקצינים. לאחר שלוש שנים בתפקיד שר החינוך של מדינת ישראל והיכרותי מקרוב עם המערכת המופלאה עליה אני מופקד, אני משוכנע יותר מכל - התרופה לכך היא בחינוך. חינוך לאחדות, ובמקביל גם ליחודיות. לומר את דעתנו, אך לא לשלול את דעתנו של מי שניצב מולנו.

מעכת החינוך הינה ביתם של כל ילדי ישראל - חילונים, דתיים, יהודים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים, חרדים. כולם ילדינו. מטרתנו להעניק לכל ילדה וילד חינוך איכותי ושוויון הזדמנויות.

בידכם הזכות לעצב את עבודת בתי הספר והגנים, ללמוד וללמד, לאפשר לתלמידות והתלמידים לחלום, להגדיר יעדים שיובילו להגשמה אישית ולהשיגם.

מעל לכל, אל לנו לשכוח כי אנו מופקדים על עולם הערכים של ילדי ישראל. אנו שואפים לחנך נוער מעורב ואחראי הרגיש למצוקות הזולת ושמח לתרום מעצמו לקהילה ולחברה.

יחד – איש אחד, שכס אחד, נעשה הכל כדי שדורות העתיד יהיו ערכיים יותר, ציוניים יותר, טובים יותר.

ברצוני להביע בפניכם את תודתי מעומק הלב, בשם הורי ישראל וממשלת ישראל. על המסירות, המוטיבציה, האידאול שבעשייתכם.

זכרו,

פירותיכם – פירותינו. הצלחתכם – הצלחת החברה כולה.

בזכותכם, ישראל צועדת בכיוון הנכון.

שנת לימודים פורייה ומוצלחת.


נפתלי בנט